

“Het ontstaan”

Als kind kan je soms door iets zo gefascineerd raken dat het later je hele leven kan bepalen. Ook bij mij was dat het geval.....

Als kleine jongen een kakivrucht in een delicatessenwinkel vinden (toen nog een volledig onbekende v

De kwekerij

Na jaren van verzamelen en veel opzoekingswerk ontstond de wens om dit enthousiasme ook met anderen te delen en deze fruitsoorten beschikbaar te maken voor elke geïnteresseerde. Zo is een kleine gespecialiseerde kwekerij ontstaan met planten voor de “eetuin” of “edible landscaping” zoals dit met een Engelse term omschreven wordt. Dit betekent dat deze planten zowel een decoratieve functie als een “eetfunctie” hebben. Met deze planten hoef je dus niet bang te zijn wanneer je kleine kleuter een besje in zijn mond stopt om er lekker op te sabbelen.....

Het symbool

De moerbeiboom is het symbool van de kwekerij omdat deze waarschijnlijk de oudste en meest mysterieuze fruitboomsoort uit onze contreien is.



Hij was echter alleen te vinden op een oud boerenerf of een ontoegankelijk kasteeldomein.....wat een